

Årstræf for SL- seniorgruppen d. 24.08.2022.

Bustur til Langeland.

Midt i et øhav i verdensklasse ligger Langeland som en dronning med sine 6 forskellige havne.

Vi samlede en guide op, som skulle følge os på turen. Hun gjorde det godt, stor fortællelyst, men de få steder vi skulle gøre et stop med busserne og se noget, bl.a. medicinhaveerne nåede de fleste ikke at komme igennem haverne, da der var kø til toiletterne for de tissetrængende.

Guiden fortalte om de steder vi kørte forbi bl.a. vindmøllerne og solcelleanlæg. Sammenlagt producere Langeland mere grøn strøm end Langeland har brug for. Der eksporteres mere end 70 procent. Mere end 4000 langelandske hustande er tilsluttet fjernvarmeanlæg, der fyrer med grønne råstoffer som halm, træflis, solens stråler og kraften fra vindmøllerne.

Vi kørte forbi flere steder, hvor der gik vilde heste. Specielt sydspidsen af Langeland går der en stor flok ca.60 vilde heste. Det store område, hvor hestene går er indhegnet og der er fri adgang for publikum. Hestene er af racen "Exmoor ponyer", de er ca. 130 cm høje. Der bliver ført tilsyn med hestene, som i øvrigt går ude hele året rundt, men der er skygge og læ-træer til dem. Er der behov bliver der tilkaldt en dyrlæge. Ved Klise Nor nord for Bagenkop går der en mindre flok pensionerede hingste, ligesom der syd for Trankær by går der en flok heste på "Flådet".

Byen Humble er nok mest kendt for sagnet om Kong Humble. Langdyssen Kong Humbles grav har eksisteret i 4000 år – er 55 m lang og 9 m bred. Sagnet om Kong Humble er nævnt af historikeren Saxo i Middelalderen. Fra Kongegraven er der en flot udsigt til Humble Kirke. Hver sommer afholdes der Kong Humbles dage, hvor byens beboere dyster i forskellige sportsgrene.

Af kendte danskere der er født og har været bosat på Langeland kan nævnes: H.C. Ørsted, opdageren af elektromagnetisme og den første dansker der brugte det danske ord for sommerfugl. På hans fødselsdag uddeles der en speciel pris. Prisen er udformet som en sommerfugl. Sommerfuglen er skabt af en lokal kunstner. Som

borger kan man skrive sig op til at modtage en sommerfugl, som de kan hænge op på deres hus. Så sommerfuglen kunne vi se flere steder på husene i Rudkøbing.

Vi kom desværre ikke ind og se Tranekær slot og mølle, da det pt. var svært fremkommeligt. Bussen holdt dog stille, vi kunne kigge ind og guiden fortalte om stedet. Hvis murene på Tranekær og herregården Egeløkke kunne tale, ville der kunne fortælles mange interressante historier. På herregården Egeløkke var N.F.S. Grundtvig huslærer. Han blev forelsket, men kunne ikke åbenbare sine følelser og det tog hårdt på den følsomme teolog. Han kastede sig over poesi, filosofi og nordisk mytologi, selvom det kolliderede med hans stærkt kristne livssyn. Årene på Egeløkke blev begyndelsen til hans lange karriere som vores elskede salmedigter.

Af andre bosiddende på Langeland, kørte vi forbi den kendte Joan Ørting og hendes søsters farverige hjem.

Vi kørte forbi 12 forskelligartede kunstårne. Der står 12 af dem rundt på Langeland. Kunstens mange facetter fra forskellige kunstnere der tager udfordringen op. Gallerierne måler 1.5 m x 1.5 m med 8 m til loftet. Desværre fik vi ikke chancen for at kigge indenfor i et af disse tårne.

Langeland har været kendt for 15 møller – 15 Bøller – og 15 kirkesogne. Der er nu kun 3 af de gamle møller tilbage. Bøllerne betegner det gamle ord "Boel" og betyder noget i retning af bosted. Bøllerne rækker sig fra nord mod syd af Langeland.

På vores tur mellem nord og syd Langeland holdt vi frokostpause midt på øen, Skrøbelev Gods og fik en dejlig frokost, alt hvad hjertet kunne begære. Et rigtigt hyggeligt sted, at holde en velfortjent pause på.

Jeg har ikke skrevet alt det ned vi så på vores tur – det ville blive alt for langt.

Men Langeland er bestemt et besøg værd.